

*de doop
zoals wij die kennen
is afkomstig van niemand minder
dan de Here Jezus zelf*

kort voordat Hij
naar de hemel ging
gaf hij zijn leerlingen
deze opdracht:

trek erop uit
en maak alle volken
tot mijn leerlingen
en doop ze
in de naam van
de Vader en de Zoon
en de Heilige Geest ...

nou,
aan die opdracht
geven we gehoor als er
gedoopt wordt
en
we doen het
met plezier ...

*wat is dat nou:
dopen ...
waarom is dat
en wat is er de betekenis van ...*

drie dingen
wil ik daarover zeggen

*dopen is
schoongewassen
door de Here Jezus ...*

*en dat hebben we
nodig ...*

vertelt ons
de Bijbel ...

mensen
die fouten maken
en tekortschieten ...

dat doen we al

tegenover elkaar

dat doen we
helemaal tegenover God

en dat zit er al in
vanaf het eerste begin
van ons leven ...

de doop zet ons
daarbij stil ...
leert ons
daarover na te denken ...

een afkeer te krijgen
van zonden die we doen ...

ons
klein te maken
voor God

en te zoeken
naar reiniging en behoud
door de Here Jezus ...

de Here Jezus
zei hierover eens:
je moet opnieuw geboren worden
om Gods rijk te zien ...

dat is het eerste
dat de doop uitbeeldt ...
dopen is schoongewassen worden
en dat hebben we nodig ...

het tweede
en daarmee komen we
bij de kern
van wat de doop
ons laat zien:

*we wórdten gewassen
schoongewassen van onze zonden
door onze Here Jezus Christus ...*

*Hij is onze reiniging
en ons behoud*

als er gedoopt wordt
wordt er gedoopt

in de naam van de Vader
en de Zoon en de Heilige Geest ...

of
zoals Petrus zei
op de Pinksterdag:

laat je dopen
op de naam van de Vader
en de Zoon en de Heilige Geest ...

met de doop
kom je op naam van God
te staan ...

zijn eigendom
ben je ...

Hij zorgt
voor je in alles ...

de Vader belooft
dat wij zijn kind zijn ...
een verbond voor eeuwig
heeft hij met ons ...

hij zorgt voor ons
in goede dingen
en als kwaad
goede mensen treft
mogen ze zeker weten
dat God
alle dingen doet meewerken
ten goede van hen
die God liefhebben ...

de Zoon,
onze Here Jezus,
belooft dat Hij onze zonden
afwast ...

zijn sterven
en uit de dood opstaan
zijn nu ook de feiten van ons leven
nieuwe mensen zijn we geworden

God rekent ons
onze zonden niet meer toe
we staan vrij voor God

de Heilige Geest belooft
dat Hij
in ons wil wonen
en ons tot levende gelovigen
wil maken ...
Hij legt daarvoor
de band tussen ons en Christus ...

en
zorgt er zo voor
dat de vergeving en de vernieuwing
telkens weer
ons leven binnenkomen ...

daar gaat Hij mee door
tot wij
op de nieuwe aarde
volmaakt zijn,
samen met de mensen
die God daarvoor
heeft uitgekozen ...

het derde
dat ik vanuit de Bijbel
over de doop wil zeggen is dit:

*omdat de doop
iets van Gods kant is
kan het niet zonder gevolgen blijven
in ons leven van alledag ...*

God wil
dat wij Hem onze God
liefhebben en vertrouwen
met alles wat er
in ons is ...

God vraagt
dat we naar Hem luisteren
en Hem volgen
ook als dat
soms tegen ons gevoel in gaat ...
en dat kan soms
diep insnijden in je leven ...

als je dat hoort
en je kijkt naar je leven,
denk je misschien:

dat red ik nooit!
we blijven zondigen ...

vertrouw juist dan
op God:
Hij wil vergeving
en vernieuwing geven
telkens weer ...

sta daarom ook telkens weer
op in het nieuwe leven
dat God geeft ...

tot zover wat uitleg
over de doop ...

*wie worden er
gedoopt ...*

in onze kerk
meestal kleine kinderen ...

als een vader
en een moeder geloven ...
of zelfs als alleen
de vader óf de moeder gelooft

is hun kind opgenomen in het verbond
dat God met ons heeft ...

wat God belooft
geldt voor u én voor uw kinderen,
zei Petrus op de Pinksterdag ...

daarom worden
in onze gemeente
ook kleine kinderen
gedoopt,
al begrijpen ze
er helemaal niets van ...

net zoals eens
kleine kinderen de zegen
van de Here Jezus ontvingen,
ontvangen ze nu
de doop ...

de meeste van jullie

hebben zo de doop ontvangen ...

maar als je niet
als kind gedoopt bent
en op latere leeftijd
tot geloof gekomen bent,
zoals jij ...,

wordt je gedoopt
als je eerst je geloof hebt beleden ...
je geloof in God en in de Here Jezus ...
eerst geloven
en dan gedoopt worden ...
zo is het voor volwassen mensen ...

die volgorde
hoor je in de doopopdracht
die de Here Jezus
aan de leerlingen meegaf:

ga heen,
maak alle mensen tot mijn discipelen
en doop ze in de naam van
de Vader, de Zoon en de Heilige Geest

en de Here Jezus
zei ook eens
en hoor
die geweldig belofte ...

wie gelooft
en zich laat dopen
zal behouden worden ...

die volgorde
hielden de leerlingen
dan ook aan
als zij mensen doopten ...

zoals Filippus zei
tegen een man uit Ethiopië
die gedoopt
wilde worden:

als je
van harte gelooft
mag je gedoopt worden ...

en de man zei:
ik geloof

dat Jezus Christus
de Zoon van God is ...

en hij werd
gedoopt ...

diezelfde volgorde
houden wij ook aan
als het gaat om
volwassen mensen:
eerst geloven
en dan gedoopt worden

vandaar
dat ik straks eerst
aan jou ...
vraag
van harte
belijdenis van je geloof
te doen ...

en
wat de anderen betreft:
ook voor jullie geldt
dat geloven
hóórt bij gedoopt zijn ...

het heeft
alles met jullie doop
van vroeger te maken
dat jullie vandaag
belijdenis doen ...

je geeft
om zo te zeggen
antwoord op je doop ...

goed,
dat was wat
ik van tevoren wilde uitleggen
over de doop ...

voordat we
naar de belijdenis
en de doop toegaan
zullen we eerst bidden ...

gebed

vragen

*bij de doop
en de belijdenis ...*

...
je hebt aangegeven
dat je graag
gedoopt wilt worden ...

als teken
dat je bij God
en Christus
en zijn gemeente hoort ...

om aan iedereen
duidelijk te laten merken
dat je echt gelooft
en uit geloof wil leven
wil ik je vragen
eerlijk antwoord te geven
op een vijftal vragen:

en tegen alle anderen
hier voorin de kerk
wil ik zeggen:

luister
naar de vragen
want met alle verschil
(jullie zijn al gedoopt)
vraag ik jullie straks
antwoord
op dezelfde vragen ...

de eerste vraag:
geloof je
in God de Vader,
de almachtige,
die de hemel en de aarde
geschapen heeft
en alles en iedereen
en ook jou leven in zijn hand heeft ...

geloof je
in Jezus Christus,
de Zoon van God,
die geboren is
uit de maagd Maria,
die geleden heeft
en gekruisigd is
voor onze zonden ...

en op de derde dag
opgestaan is uit de doden
en nu in de hemel
bij God
alles regeert
tot de dag dat hij weerkomt ...

geloof je
in de Heilige Geest,
die je doet geloven
en daarin laat groeien ...

de tweede vraag:

geloof je
dat je de doop
nodig hebt ...

de afwassing van zonden
waarin wij mensen groot en klein
geboren zijn ...

en ook op weg naar
de vieringen van het avondmaal:
heb je van harte berouw
over zonden die je deed

en tegelijk:
geloof je dat je door het sterven
van Christus je verlosser
vergeving ontvangt

én
zijn Heilige Geest
door wie je bij Christus
en zijn kerk hoort?

de derde vraag:

geloof je
dat je met Christus
levend bent voor God

en beloof je daarom
je leven in dienst te stellen
van God
telkens weer,

en dus

telkens weer te breken
met een leven
dat niet past
bij Christus ...

en beloof je telkens weer
Hem te volgen ...

de vierde vraag:

belijd je
dat het Woord van God,
en hier in de kerk gelezen
en geleerd wordt,
samengevat in de belijdenis,
de waarheid is ...

en zul je
bij het belijden van deze waarheid
door Gods genade te blijven
je hele leven ...

beloof je
in de gemeente te komen
de samenkomsten te bezoeken
en het woord en het heilig avondmaal
trouw te gebruiken ...

de vijfde vraag:

beloof je je te laten leiden
door de ouderlingen
als herders van de kerk
en je te onderwerpen
aan alle goede vermaning en tucht
als je je –
wat God verhoede!-
in leer of leven misgaat

...