

... (namen),

Jullie hebben aangegeven dat jullie belijdenis willen doen van jullie geloof. Vroeger al zijn jullie gedoopt. Daarmee heeft God gezegd dat hij jullie Vader is. Nu geven jullie aan, dat je er bewust voor kiest om als kind van hem door het leven te gaan: aan zijn hand. Een keus die je maakt voor God en voor de gemeente die bij God hoort.

En als je die keus maakt, kun je in de gemeente ook meedoen aan het vieren van het avondmaal van Jezus Christus, onze Heer.

Daarom wil ik jullie een paar vragen stellen. En daarop willen we graag jullie antwoord horen.

Als eerste:

Er is in je leven maar één weg om gered te worden: als je luistert naar wat onze Heer in de bijbel zegt, in het Oude en Nieuwe Testament. Dat is de volledige waarheid die je nodig hebt.

In de 12 artikelen wordt dat geloof samengevat en hier in de kerk hebben we geleerd om daarmee in te stemmen.

Geloof je dat? En beloof je dat je daarbij zult blijven, je leven lang en ook als je gaat sterven? En erken je dat je die belofte alleen maar kunt nakomen, als je alles verwacht van de kracht die God in zijn gunst aan je wil geven?

Als tweede:

Vroeger, toen je gedoopt bent, heb je van God het teken van zijn verbond meegekregen. Geloof je de belofte die God toen aan je gedaan heeft?

Nu geef je aan dat je graag het avondmaal mee wilt vieren. Daarmee zeg je: ik baal van mezelf als ik kijk naar mijn zonden en daarom schaam ik me tegenover God. En mijn leven kan alleen echt leven zijn, als ik niet blijf steken bij mezelf, maar als ik het verwacht van Jezus Christus. Geloof je dat? Geloof je in Jezus Christus als de enige Verlosser?

Als derde:

Je zult, ook als gelovige, nooit volmaakt worden. Maar je kunt er wel naar verlangen en je handen ernaar uitsteken. En dat is nu de vraag: verklaar je, dat het je diepste wens is om God lief te hebben als je Heer, dat je hem wilt dienen in overeenstemming met zijn Woord en dat je wilt breken met verlangens die alleen maar met deze wereld te maken hebben? Kortom, verklaar je dat je een einde wilt maken aan de macht van de zonde in je leven en dat je wilt leven vanuit ontzag voor God?

Als vierde:

Jammer genoeg kan het ook in het leven van een christen echt verkeerd gaan. Als het gaat om verkeerde ideeën of als het gaat om je doen en laten. Natuurlijk hopen we en bidden we dat het jullie nooit zal gebeuren. En dat God jullie daarvoor in zijn gunst zal bewaren. Maar als het wel gebeurt, zul je dan luisteren naar anderen in de kerk, als die je wijzen op dingen die verkeerd zijn?

Op deze vragen willen we jullie antwoord horen.

... (naam en antwoord van ieder persoonlijk)

(Zegen)

*Al moet je nog een korte tijd lijden, God, de bron van alle genade, heeft jullie geroepen om in Christus Jezus deel te krijgen aan zijn eeuwige luister.*

*God zal jullie sterk en krachtig maken, zodat jullie staande zullen blijven en niet meer zullen wankelen.*

*Hem komt de macht toe, voor eeuwig! Amen.*

(Eventueel kan naar de gemeente toe het volgende gevraagd worden.)

Zij hebben onze hulp en steun nodig. Het is voor hen goed om te weten dat zij daarop kunnen rekenen. Het is ook goed om dat duidelijk te kunnen horen. Daarom wil ik ook van u graag een antwoord horen. Beloof u hen te steunen, naar hen om te zien, hen te bemoedigen en hen aan te sporen als kinderen in het ene gezin van onze hemelse Vader? Wat is daarop uw antwoord?

...