

## DIT ZIJN DE TIEN GEBODEN

Dit zijn de tien geboden die  
God Mozes gaf op Sinaï.  
Hij sprak: Ik heb u uitgeleid  
uit slavernij. In vrijheid. Ontferm U Heer.

U zult geen andere god en heer  
vertrouwen. Geef Mij alle eer.  
Verdraag geen afgod om u heen,  
maar heb Mij lief. Mij alleen. Ontferm U Heer.

Beeld Mij niet af en kniel niet neer  
voor een gestalte van uw Heer.  
Vorm ook geen denkbeeld over Mij  
buiten mijn woord. Blijf daarbij. Ontferm U Heer.

Misbruik de naam des Heren niet,  
zijn heilig sieraad. God ontziet  
de mens niet die zijn naam bespot.  
Houd zijn naam hoog. Eer zij God. Ontferm U Heer.

De rustdag zal geheiligd zijn.  
Heradem dan. Laat groot en klein  
gedenken wat God heeft gedaan.  
Zo zegent Hij uw bestaan. Ontferm U Heer.

Uw vader en uw moeder zult  
u eerbied tonen met geduld,  
opdat de Heer die eeuwig leeft  
aan u een lang leven geeft. Ontferm U Heer.

Wees geen handlanger van de dood,  
maar help uw naaste in zijn nood.  
Zie toe dat haat u niet verdeelt;  
God schiep de mens. Naar zijn beeld. Ontferm U Heer.

Het huwelijk, de band van trouw  
en liefde tussen man en vrouw,  
zal als een ring gesloten zijn.  
Dwing liefde niet. En wees rein. Ontferm U Heer.

U zult niet stelen, maar de grens  
eerbiedigen van ieder mens.  
De gever van uw geld en goed  
is God die u geven doet. Ontferm U Heer.

U zult uw naaste niet met smaad  
verraden, niet met lasterpraat,  
want leugen is een kwade damp.  
Houd waarheid hoog. Als een lamp. Ontferm U Heer.

Begeer niet iemands huis of vrouw  
of wat u zich maar wensen zou.  
Maar wens hem al het goede toe,  
opdat hij zo aan u doe. Ontferm U Heer.

Tien woorden die ten leven zijn,  
als richtlijn ons gegeven zijn,  
schreef Christus eenmaal en voorgoed  
om onzentwil met zijn bloed. Ontferm U Heer.