

De Tien Geboden, alternatief

God de Heer heeft ons bevrijd uit het slavenhuis van angst en zonde, en alles wat hij gebiedt heeft deze strekking: blijf bij uw Bevrijder.

1. Voorop staat: wij moeten God niet tarten door naast of in plaats van hem andere wezens als goden te vereren.
2. En ook: wij moeten God niet modelleren of fatsoeneren naar hoe wij denken hoe hij zou moeten zijn. Kom niet aan zijn eigenheid. Wij prikkelen hem met zulke dingen buitengewoon.
3. God heeft een naam en wij zullen die hoog houden en niet slordig of gedachteloos gebruiken, want ook dat rekent hij ons zwaar aan.
4. God heeft in de oude tijd een dag vastgesteld waarop wij hem mogen vereren. Wij zullen het wezenlijke daarvan vasthouden door tijd voor de verering van de Allerhoogste vrij te maken. Houd de zondag hoog.
5. Vader en moeder zullen wij niet vereren als waren zij God, maar wel eren. Respect komt ook toe aan allen die boven ons staan en aan ons vooraf gingen. Ook als wij het anders doen dan zij, zullen wij niet schoppen tegen het gezag of tegen het verleden.
6. Laat het leven van de ander kostbaar zijn in jouw ogen. Even waardevol als dat van jezelf.
7. Ga eerbiedig en dankbaar om met het huwelijk. Het huwelijk van jezelf en van de ander, en vermijd alles wat de huwelijkstrouw ondermijnt.
8. Vergrijp je niet aan wat de ander aan geld en goed van God gekregen heeft.
9. Laat de ander zich ook wat zijn naam betreft bij jou veilig kunnen voelen. Eer is teer.
10. Besef tenslotte dat zonde altijd uit de diepe wortel van de begeerte voortkomt. Bid daarom de heilige Geest dat hij je begeertelevens in goede banen mag leiden.

Kortom: Eer God met alles wat je hebt en heb je naaste lief als jezelf.