

Geloofsbelijdenis op de melodie van
'k Heb geloofd en daarom zing ik/Wat de toekomst brengen moge.

Ik geloof in God de Vader: door J. Zundel, melodie

(allen) Ik geloof in God de Vader, groot in wijsheid en in macht,
(vrouwen) die de hemel en de aarde door zijn woord heeft voortgebracht,
(mannen) die de mens als kroon van de schepping naar zijn beeld geschapen heeft
(allen) en nog in zijn grote liefde alles draagt en aanzien geeft.

(allen) Ik geloof in Jezus Christus 's Vaders ééngelboren Zoon,
(vrouwen) mens geworden om ons mensen, lijdend onze smaad en hoon;
(mannen) die gestorven aan de zonde opstond ter rechtvaardiging
(allen) en ten hemel is gevaren waar Hij alle macht ontving.

(allen) Ik geloof de Heilige Geest, die God als Gids gegeven heeft
(vrouwen) en een kerk die in alle tijden enkel op zijn adem leeft.
(mannen) Ik geloof de schuldvergeving en ook de herrijzenis.
(allen) Ik geloof een eeuwig leven, dat in God geborgen is.